

LOFOTEN MED FLYG & BUSS

Äventyret börjar norr polcirkeln!



Lofoten – ögruppen som erbjuder en storartad naturupplevelse, vackra fjordar, höga fjäll som stupar ner i havet, snötäckta fjälltoppar och en miljö som är unik i världen. I de skyddade vikarna ligger små pittoreska fiskelägen jämte stormpiskade klippor och jordbrukslandskap. Till resans absoluta höjdpunkt hör en båttur till smala trolska Trollfjorden. Följ med på en resa där ljuset är närvarande dygnet runt, en resa vi önskar att var och en borde få uppleva.

Dag 1 Arlanda – Svolvaer

Vi tar flyget till Kiruna med ankomst kl. 09.45. Här väntar vår egen "Högbergsbuss". I Kiruna är rivningen i full gång. Totalt är det 3 000 lägenheter som kommer att rivas. Det gamla stadshuset har rivits och det nya invigdes hösten 2018. Planen var att stadshuset skulle flyttas i en bit, men det visade sig vara teknisk omöjligt. Även stadskärnan rivs och byggs upp i ny skepnad tre kilometer österut. Vi gör även ett besök i Kiruna kyrka som ska flyttas 2025 och är en av Sveriges största träbyggnader. Med buss åker vi nu längs det som brukar kallas Sveriges vackraste väg. Vi njuter av den fantastiska utsikten över fjällmassivet Lapporten och den mäktiga sjön Torneträsk. Vi passerar Abisko och får vi uppleva den riktiga vildmarken på ett bekvämt sätt. Vid Riksgränsen kommer vi in i Norge och fortsätter västerut mot kusten och Harstad, belägen 2,5 mil norr om Polcirkeln på Norges största ö,

Hinnøya i Troms Fylke. Varje morgon möts nord- och sydgående fartyg från Hurtigrutelinjen här. Inkvartering och middag på Quality Hotell Harstad. Ca 28 mil

Dag 2 Harstad – Svolvaer + båt Trollfjorden

Efter en god, riklig frukost fortsätter vi vår resa genom underbar natur till Langöya och Sortland, Vesterålens huvudstad. Sortland profile-ras som "Den blåa staden vid sundet" efter ett initiativ om att måla alla byggnader i nyanser av blått. Detta projekt är omstritt bland invånarna i Sortland. I dag är det ett tiotal byggnader i centrum som är blå. Vår fantastiska resa fortsätter utmed Sortlandsundet till vägbanken som tar oss över till nästa ö – Hadseløya och staden Stokmarknes, känd för sina stora fisk- och räkförädlingsanläggningar. Stokmarknes har en speciell plats i Hurtigrutens historia. Det var där redaren Richard With grundlade Vesteraalens Dampskibsselskab 1881. Företagets ångdrivna kustfartyg trafikerade den första Hurtigrutelinjen, 1893. Idag är Hurtigrutens museum en av Stokmarknes sevärdheter. Det gamla museumfartyget "Finnmarken" som gick sin sista färd 1993 ligger vid kaj och vi är välkomna att kliva ombord. Klockan 15.15 avgår vårt fina fartyg som under dagen ska ta oss ner till Lofotens huvudstad Svolvaer. Denna båtsträcka, känd under namnet Hurtigrute-linjen, har under mer än 100 år, dagligen, gått i linje mellan Kirkenes och Bergen och fraktat både människor och varor mellan

RESFAKTA

Avresa: 25 juni, 6 dagar

Pris: 16 850 kr

I priset ingår;

- Busstransfer till Arlanda
- Flyg Arlanda-Kiruna inkl. flygskatt
- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Fem frukost
- Fem middag
- Två luncher
- Båtresor dag 2
- Entré Hurtigrutemuseet
- Utflykter på Lofoten
- Vägfärjor/väggavgifter
- Reseledare

Tillval enkelrum: 4 150 kronor

Logi:

Quality Hotel Harstad
Thon Hotell Lofoten i Svolvaer
Scandic Meyergården i Mo i Rana
Storliens Högfjällshotell

Flygtider: SAS, SK 1040 Arlanda kl. 08:30

Valuta: Norska kronor

Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se

Äventyret börjar på andra sidan polcirkeln!

städer och byar längs Norges kustlinje. Vårt fartyg heter MS Havila Castor och är ett av rederiets nyaste fartyg och ingår i de mest miljövänliga fartygen på den norska kustrutten. Inredningen på fartygen är inspirerad av havet, himlen, bergen och glaciärerna. Sedan några år tillbaka delar 2 rederier på denna linje, som under 12 dagar åker Bergen - Kirkenes t/r.

Vi åker över Sortlandsundet varifrån vi dels kan skymta de spetsiga topparna av Lofoten samt det 1 263 meter höga berget Møysalen. Vi färdas genom Risøyrenna, en kanal specialbyggd för fartygen och fortsätter genom det trånga Raftsundet, den smala, pittoreska passagen mellan Vesterålen och Lofoten, och om tid och väder tillåter gör båten en avstickare in i den spektakulära Trollfjorden, en sidoarm av Raftsundet, 2 km lång och bara 100 m bred vid inloppet. Hela sundet omges av fjäll. På Hinnøya på sundets östra sida når fjälltopparna en höjd på upp till 700 meter och på sundets västra sida, Austvågøya på Lofoten på upp till 1 000 meter. Den 10 mil långa Lofotenväggen kommer närmare och närmare och klockan 18.30 kör vi in i Svolværs hamn. Middag och övernattnings 2 nätter på Thon Hotel Lofoten. Från hotellet har vi en fantastisk utsikt över hav, fjäll och den karakteristiska Svolværgeita. Ca 10 mil + båt

Dag 3 På Lofoten

Vi börjar dagen med Norges kanske bästa frukost och startar sen vår rundresa på Lofoten.

Det finns totalt 18 fiskeläger och Svolvær är centrum för dessa. Hit kommer många konstnärer från hela Europa för att föreviga Lofotens fjäll med hjälp av pensel och färg. Förr i tiden fanns inte alla broar, utan man var tvungen att åka båt mellan de många öarna. Många fiskfabriker ligger på denna ö. Här kan man se hur ett äkta fiskesamhälle fungerar och kan periodvis känna lukten av torkad fisk. Från bussfönstret betraktar vi den vackra naturen på Lofoten. Bergen här är mellan 700 och 1200 meter höga och 3 miljarder år gamla. Det är världens äldsta berg. På vår väg ser vi också de stora torkställningarna, som används för att torka fisk. Vi gör även ett besök i kanske den mest pittoreska byn på Lofoten – Henningsvæer. Middagen på vårt hotell serveras under tiden som dagens fartyg på Hurtigrute-linjen lägger till på kajen utanför för en kort sejour. Ca 26 mil

Dag 4 Svolvær – Mo i Rana

Frukost och tidig avfärd med färjan till fastlandet. Vi kan passa på att dricka en kopp kaffe under resan. Nu väntar en vacker färd utmed kusten ner mot Fauske och Rognan. Vi kör upp i Lönsdalen mot Saltfjellet och Svartisen nationalpark med Norges näst största glaciär och härliga fjällvidder. Vägens högsta punkt ligger på drygt 700 meter och är kantad av minnesmärken från andra världskriget. Här passerar vi polcirkeln och gör det obligatoriska pausen vid Polcirkelcentret för bl.a.

kaffe. Sent på eftermiddagen ankommer vi via Dunderlandsdalen till Mo i Rana och vårt hotell för natten, Scandic Meyergården, centralt beläget i Mo i Rana. Middag serveras på vårt hotell. 44 mil

Dag 5 Mo i Rana - Storlien

Efter frukost fortsätter vi genom en av Norges största skogsbygder in i Trøndelag med de frodiga jordbruksbygderna och de fantastiska, mäktiga bondgårdarna. Jordbrukslandskapet har skapats av människor i samspel med naturen. Byggnader, stenstaket, gravhögar och vägar har byggts under flera tusen år. Vi passerar utanför Stiklestad mest berömd för slaget vid Stiklestad, 29 juli 1030 och som spelade en viktig roll i Norges konvertering från hedendom till kristendom. Vi fortsätter mot Sverige och Storlien för middag och övernattnings. ca 51 mil

Dag 6 Storlien – Hemorten

Vi fortsätter söderut via Åre och vid Mattmar väljer vi den vackra västra sidan av Storsjön. Resan fortsätter genom Hälsingland tillbaka till våra respektive hemorter. Under dagen gör vi naturligtvis paus för kaffe och lunch. ca 60 mil